

Maandag, 9 januari 2017

HET GEMEENTEHUIS (EN DE KIKKER)

Lang geleden, tijdens een warme zomer trouwden er drie stellen uit onze kerk. In een paar weken tijd vonden er dus drie bruiloften plaats op hetzelfde gemeentehuis waar grotendeels dezelfde mensen bij aanwezig waren. Het eerste stel werd getrouwd door de vrouw die ik kende als de-ambtenaar-van-het-nieuwe-paspoort. Niets dan lof voor deze dame, die vol enthousiasme een speech hield over de kikker die (om voor mij nog steeds onbekende reden) op een sokkel in het midden van de zaal stond. Enkele weken later volgde stel nummer twee. Een andere ambtenaar hield vol vuur exact dezelfde en inmiddels bekende kikkerspeech, wat over en weer aardig wat glimlachjes opriep onder de aanwezigen. Toen echter een paar weken later het derde stel in de trouwzaal zat en ambtenaar nummer drie ons wederom op letterlijk dezelfde befaamde kikker-speech trakteerde, heb ik met veel moeite een hysterische lachbui moeten bedwingen.

Geplaatst door Pien in Het gemeentehuis op 13:14