

Dinsdag, 31 januari 2017

HIP EN HOT TROUWEN IN 2017

Ondanks dat ik een groot liefhebber ben van mensen die hun eigen stijl durven te volgen, ben ik toch altijd benieuwd naar wat er hip & hot is. Niet om er mijn hele look en stijl op aan te passen, maar wel om mijn creatieve ik-je te kietelen. Daarom heb ik alle trouwtrends van 2017 voor je op een rijtje gezet. Laat je inspireren, kijk wat bij je past en ontdek zo de stijl voor jouw ideale bruiloft.

1. LET'S GO BOHEMIAN

www.corafotografie.nl

De bohemian bruiloft is helemaal hot: een zwierige jurk die los langs je lichaam valt, een bloemenkrans in je haar, geen slijk diner maar gezellig samen eten (het liefst aan lange tafels buiten) en heel veel bloemen. De Boho-bruid gaat voor relaxt en naturel. Perfect passend bij dit thema zijn de foodtrucks met streetfood: een verse hamburger, vis of een saté doen het vaak goed op een bruiloft.

2. DE DIY-WEDDING

www.rawbirdphotos.nl

De trend om allerlei handgemaakte items te gebruiken voor een bruiloft zet ook in 2017 door. Wat een vrolijke zaligheid voor alle creaties onder ons. Van zelf ontworpen uitnodigingen tot originele tafeldecoraties: alles kan en mag, zolang er maar aandacht is voor details en het voor de bruiloft gekozen thema consequent gevolgd wordt. Mijn hart gaat er zeker sneller van kloppen!

Op www.metliefdevoor.nl vindt je werkbeschrijvingen van hoe je zelf op eenvoudige manier originele dingen kunt maken voor jouw bruiloft. Laat je inspireren, geef jouw eigen draai aan alle maak-het-zelf-projecten en creëer zo unieke items voor een authentieke dag.

3. DE PHOTOBOOTH

www.rawbirdphotos.nl

De photobooth is al een paar jaar hot & happening en zal ook in 2017 veelvuldig op bruiloften te vinden zijn. Of je nu kiest voor een fotohokje, een wand om voor of achter te staan of een filmset voorzien van bijpassende accessoires; een photobooth is altijd een succes! Want wat is er nu leuker dan je gasten de kans te geven om te poseren, al dan niet voorzien van originele props, en zo een leuke en originele herinnering aan een onvergetelijke bruiloft mee te geven?! Naast de photobooth zullen ook de selfie's steeds meer te zien zijn, dus zorg voor een paar selfiesticks zodat je gasten helemaal los kunnen gaan!

4. PASTELS MET EEN GOUDEN TOUCH

Geplaatst door Pien in Allerlei, Inspiratie op 11:14

Maandag, 23 januari 2017

HELPEDE HANDEN

Toen mijn hubbie en ik onze bruiloft aankondigden, reageerden mijn vriendin en één van mijn zussen beiden met: "Gefeliciteerd! Maar ik wordt ceremoniemeester!!". Nu kan ik met beide meiden erg goed opschieten, dus moet ik bekennen dat ik vermoed (lees: zeker weet) dat ik de oorzaak ben van deze stellige reactie. Ik heb namelijk de neiging om op sommige fronten nogal perfectionistisch te zijn, wat mij bij mijn vriendin de bijnaam "Bree"™ opgeleverd heeft (Desperate Housewives). Zeker met betrekking tot de bruiloften waar ik de ceremoniemeester was, was alles tot de laatste seconde doorgesproken en geregeld. Uiteindelijk heeft één van mijn zussen alsnog de moed opgebracht om zich aan te bieden als ceremoniemeester, iets wat zij, met hulp van de overige leden van de clan, uitstekend gedaan heeft.

Tot mijn grote verbazing bleek dat ook hard nodig daar ik, als zelf-gekroonde ceremoniekoningin, totaal geen overzicht had, tijd tekort kwam en soms van voren niet meer wist dat ik van achteren leefde. Wat een luxe om een team van helpende handen om me heen te hebben dat met ideeën kwamen, dingen regelden, me gerust stelden dat alles goed zou komen en uiteindelijk een bruiloft organiseerden die mijn stoutste verwachtingen overtrof. Dus bij deze nogmaals, namens hubbie en mij: hartelijk bedankt voor alle nachten dat jullie slaap ingewisseld hebben voor het maken van draaiboeken en todo-lijsten, voor de vele uren die besteed zijn aan het zoeken van lekkere hapjes voor de lunch, de BBQ en de sweetable, voor het knutselen, alle geruststellende appjes en telefoontjes, de inzet, de creativiteit en vooral alle "luuuuuuvv"™ die we zo gevoeld hebben!

Om te voorkomen dat jij door al het georganiseer op de grote dag stijf van de stress staat (met het risico dat je verandert in een echte bride- of groom-zilla), is het verstandig om jouw eigen team van helpende handen aan te stellen. Dit team kan je ondersteunen met alle voorbereidingen voor de bruiloft, maar ook op de dag zelf een grote hulp zijn om alles ontspannen te laten verlopen.

Jong en oud kunnen ingezet worden als helpende handen. Denk bijvoorbeeld aan:

- een professionele weddingplanner
- een ceremoniemeester
- getuigen
- bruidskinderen
- bruidsdames en "jonkers" (hier zou toch eens een hipperere naam voor verzonnen moeten worden)
- hulp achter de schermen

Wat zij voor je kunnen betekenen, hoe het alles het beste aan kunt pakken en allerlei leuke weetjes en extra tips kun je lezen in de uitgebreide versie van "Helpende handen", welke je natuurlijk gratis kunt downloaden op www.metliefdevoor.nl. Stel een gezellig team samen dat jou goed kent, dat niet op hol slaat als je eens een "bruidsdipje"™ hebt en dat zich uit de naad wil werken om jouw droombruiloft te organiseren.

En geniet ervan, want dit is jouw tijd om in de watten gelegd te worden en om te stralen!

Snoebeltjes,

Pien

Geplaatst door Pien in Het trouwboek op 15:25

Maandag, 16 januari 2017

EERBETOON AAN MIJN OMA EN HAAR FRÄBEL-MANIA

De grootouders van nu zijn die van vroeger niet meer! In de tuin waar opa 50 jaar geleden het onkruid stond te wieden staat nu een hippe lounge-set waar opa, voorzien van Nike-pet, vrolijk op zijn laptop met zijn overzeese kleinzoon zit te chatten. En achter het fornuis staat geen oma gortepap te koken voor het opgroeiende grut (met haar gebloemde schort strak over haar boezem getrokken), maar deint een vlot-gekapte jongbejaarde vrouw mee op de muziek van Radio 538 terwijl ze in de magnetron kant-en-klare pannenkoeken opwarmt voor haar oppaskleinkinderen.

Mijn oma Mimi (links achter op de foto) was echter een heel ander verhaal. Zij was nog een oma van de oude stempel. Een h le oude stempel!

Terwijl tijdens haar leven bij de gehele Nederlandse bevolking de wasmachine en de koelkast zijn intrede deed, bleef Mimi haar wasjes â€op de handâ€™™ doen en zette zij de boter en melk 'koel' op de vensterbank. Ook haar visie op kleding was soms heerlijk ouderwets. Zo kleeedde zij zich jarenlang in een grote cape, waar ik als klein meisje onder weg kon kruipen als we op lijn 33 naar het Centraal Station stonden te wachten. Met haar kledingoplossing voor mij als er ijs lag was ik iets minder blij: een door haarzelf gebreid hemd (ja, van wol!) met daar overheen een vuilniszak met armsgaten, een shirt, een trui  n een jas. Het gekriebel van het wollen hemd en het gekraak van de vuilniszak werden bij thuiskomst ruimschoots goed gemaakt doordat Mimi mijn bevroren vingers opwarmde onder haar zachte armen. Vreselijk ouderwets, maar o zo effectief!

Ik zou een boek kunnen vullen met verhalen over hoe Mimi regelmatig haar â€haphappiesâ€™™ (kunstgebit) kwijtraakte en ze vervolgens weer terugvond in haar schoenen, over haar tas die wel de knapzak van Douwe Dabbert leek omdat er altijd wonderlijke zaken uitkwamen (zoals een halve citroen) of over Mimiâ€™™s voorkeur om op de bank te slapen, zelfs al stond er een comfi bed vlak naast.

Wat echter het meeste bijzonder aan haar was, was Mimiâ€™™s ongelofelijke fr bel-drang die ik in ernstige mate van haar ge rfd lijk te hebben. Van Mimi leerde ik om poppetjes te knippen van papier, compleet met lange vlechten met strikjes erin. Om stukjes afvalbehang om te toveren tot mooie kaarten, om van een oude jurk een nieuw rokje te maken en ga zo maar door. Wat zij mij geleerd heeft is onbetaalbaar en wordt nog bijna dagelijks door mij in de praktijk gebracht.

Mijn inspiratie begon toen ik heel klein was met  n door Mimi. Haar gave om overal fr bel-mogelijkheden te zien en haar eindeloze geduld om iets moois te maken, zijn voor mij de start geweest van een levenslange fr belmania. Mede door haar ge nspireerd zijn op onze site www.metliefdevoor.nl. allerlei leuke en inspirerende tutorials te vinden waarmee iedere bruiloft een persoonlijke touch krijgt, zoals 'Beautiful butterflies'.

Nieuwsgierig geworden naar wat je allemaal kunt maken? Meld je dan aan als volger van dit blog, check regelmatig de website en laat je verrassen en inspireren. Want juist de dingen die je zelf maakt voor jouw bruiloft maken jouw dag uniek!

Terwijl ik dit schrijf kan ik maar  n ding bedenken wat Mimi op haar heel eigen, soms ietwat onbegrijpelijke manier zou zeggen als ze dit eerbetoon zou lezen, namelijk: â€Pel, pel, pel, de politie moest er naar kijkenâ€™!â€•

Snoebeltjes,
Pien

Geplaatst door Pien in Maak-het-zelf op 11:48

Dinsdag, 10 januari 2017

TO DANCE OR NOT TO DANCE...THAT'S THE QUESTION!

Wanneer je net als ik in je fabulous 40's bent als je in het huwelijksbootje stapt mag je er van uitgaan dat je bepaalde levenslessen met betrekking tot relaties wel geleerd heb. E n van de grootste lessen die ik geleerd heb is: je kunt je partner niet veranderen! Als je hubbie-to-be een paar avonden per week gelukkig op de bank duikt met een biertje om een wedstrijd van zijn 'cluppie' te kijken, dan zal dat na de bruiloft echt niet anders worden. De niet-prater wordt geen prater door het dragen van een trouwring en de rommelkont draait ook na een volmondig 'JA' op het gemeentehuis het dopje niet op de tube tandpasta. Natuurlijk valt er te praten over een uit liefde gesloten compromis, maar het  cht veranderen van je partner kan je vergeten.

Voor mijn hubbie en ik was zo'n kwestie dansen. Hij is een absolute en openlijke anti-danser terwijl ik niet stil kan blijven staan bij een lekkere beat. Toen wij net een relatie hadden heeft hij me beloofd dat hij  n keer (!) in mijn leven met me zal dansen, op een tijdstip en op muziek van mijn keuze. Daar ik me er terdege van bewust was dat het onbegonnen werk was om mijn partner om te turnen tot de nieuwe Patrick Swayze, heb ik met pijn in mijn hart afscheid genomen van het droombeeld om zwevend in de armen van mijn geliefde door het leven te gaan. In de maanden voor onze bruiloft heb ik overwogen of ik die ene kostbare dans zou gebruiken tijdens onze grote dag. Maar steeds moest ik denken aan hoe oncomfortabel hij zich zou voelen om te dansen terwijl iedereen staat te kijken. Uiteindelijk heb ik besloten om DE dans te bewaren voor een bijzonder ogenblik samen. Wanneer weet ik nog niet, maar als het zover is weet ik zeker dat ik intens zal genieten van iedere seconde.

Trouwen en dansen...voor de  n een droom, voor de ander een absolute nachtmerrie. Mocht jij tot de laatste categorie behoren: don't panic!!! Er is een goede oplossing.... (tromgeroffel)..... Wat nu als je op jouw bruiloft een hele nieuwe betekenis geeft aan dansen door een echte, unieke, spectaculaire wedding-flasmob? Verras jouw gasten met een dansmoment waar iedereen nog jaren over zal praten. Laat je op www.metliefdevoor.nl inspireren met leuke filmpjes en tips over hoe je jouw eigen dans maakt.

Wat is jouw stijl: een traditionele openingsdans of ga je helemaal los met een flashmob? Wat je ook doet: maak er een onvergetelijke en swingende dag van!

Snoebeltjes,
Pien

Geplaatst door Pien in Inspiratie op 13:29

Maandag, 9 januari 2017

HET GEMEENTEHUIS (EN DE KIKKER)

Lang geleden, tijdens een warme zomer trouwden er drie stellen uit onze kerk. In een paar weken tijd vonden er dus drie bruiloften plaats op hetzelfde gemeentehuis waar grotendeels dezelfde mensen bij aanwezig waren. Het eerste stel werd getrouwd door de vrouw die ik kende als de-ambtenaar-van-het-nieuwe-paspoort. Niets dan lof voor deze dame, die vol enthousiasme een speech hield over de kikker die (om voor mij nog steeds onbekende reden) op een sokkel in het midden van de zaal stond. Enkele weken later volgde stel nummer twee. Een andere ambtenaar hield vol vuur exact dezelfde en inmiddels bekende kikerspeech, wat over en weer aardig wat glimlachjes opriep onder de aanwezigen. Toen echter een paar weken later het derde stel in de trouwzaal zat en ambtenaar nummer drie ons wederom op letterlijk dezelfde befaamde kikker-speech trakteerde, heb ik met veel moeite een hysterische lachbui moeten bedwingen.

Geplaatst door Pien in Het gemeentehuis op 13:14

Maandag, 2 januari 2017

JOUW BRUILOFT, JOUW STIJL

Tot op de dag af 23 jaar voordat mijn hubbie en ik elkaar het ja-woord gaven was ik aanwezig op de bruiloft van J. en M. Leuk detail was dat ik "hem" al jaren kende uit het mooie Limburg, "haar" ooit ontmoet had tijdens een geweldige kampeervakantie in Zuid-Frankrijk en dat we uiteindelijk gezamenlijk op school terecht kwamen in het midden van het land.

Wat mij na al die jaren nog het meest is bij gebleven was de ongedwongen sfeer van de bruiloft. De jurk van de bruid. Het was de tijd van de lange jurk met sleep, hoepelrok, pofmouwen en strik op de kont. Groot was mijn verbazing toen bleek dat zij een "mekleurige jurk had uitgezocht die tot op haar enkels kwam. Niks pompeuze rok of sleep, maar pure elegantie en eenvoud. Op de bruiloft bleken ook de sluier en het toen zo populaire haarstukje niet uitgenodigd te zijn. In plaats daarvan vroeg J. mij of ik wat takjes gipskruid in haar haar wilde steken. Het eindresultaat was verbluffend: stijlvol en helemaal hoe zij was. Ze zag eruit als een plaatje! Dat was het eerste keer dat ik me realiseerde dat het volgen van je eigen stijl het belangrijkste is wat je kunt doen als je gaat trouwen!

Vreemd genoeg had ik daar voor mezelf moeite mee. Toen ik, begin 2015, op zoek ging naar de ideale outfit, liet ik me in eerste instantie leiden door allerlei meningen die ik dacht (!) dat andere zouden kunnen hebben. Als 40+ bruid kon ik toch niet meer in het wit trouwen?! Een strapless-jurk voor een vrouw met een grote cup-maat is toch geen gezicht?! Een sluier staat toch veel te "bruidig"?! Hoge hakken voor een vrouw van 1.80 m. is misschien wat teveel van het goede?!

Ik bestelde dus een halflange, hooggesloten champagne-kleurige jurk, met een bijpassend hoedje met birdcage, maar ergens bleef het aan me knagen dat dit niet precies was wat ik graag wilde. Tot er op een dag (gelukkig!) wat dingen gebeurden die mijn LAA-kantje* ernstig kietelden en ik besloot om precies dat aan te trekken wat ik mooi vond: een kort, wit, kanten, strapless jurkje met daaronder een wijde petticoat, een kort sluiertje en high-heels van 10 cm. Wat voelde ik me mooi op onze grote dag! En wat was het leuk om achteraf te horen dat veel gasten de bruiloft als persoonlijk en authentiek ervaren hadden.

Wat ik duidelijk wil maken is: wees vooral jezelf als je gaat trouwen! Of het nu gaat om wat je aantrekt, op welke locatie je trouwt of om wat er gebeurt tijdens de bruiloft: wanneer je trouw bent aan je eigen stijl zit je lekkerder in je vel. Maak je niet druk over wat andere mensen van je denken en hou je vooral niet bezig met wat andere verwachten. Jij bent jij! Met al je dromen, je talenten en "jouw stijl"! Be the best version of yourself...

Geïnspireerd om jouw eigen trouwstijl te ontdekken? Op de website van Met Liefde Voor vindt je bij 'Gratis en voor niks' een uitgebreide versie van 'Jouw Bruiloft, jouw stijl' vol leuke tips en weetjes (www.metliefdevoor.nl)

Snoebeltjes,
Pien

* LAA = Lak Aan Alles

Ps. Met trots kan ik zeggen dat de foto's gemaakt zijn door mijn lieve (schoon)-vader Luc B.

Geplaatst door Pien in Het trouwboek op 16:37